

VERTELPLAAT De verspieters verkennen het land Kena'an en nemen een enorme druiventros en wat granaatappels en vijgen mee. Op de achtergrond het vruchtbare land met sterk ommuurde steden en veel bergen. 10 verspieters vertellen slechte dingen, het Joodse volk staat er boos omheen. 2 verspieters staan apart.

Het Joodse volk was nu vlak bij het land Kena'an (Israël), het land dat God aan hen zou geven. God zei tegen Mosjee dat hij van elke stam 1 belangrijke man moest kiezen. Alle deze 12 mannen zouden samen bekijken wat voor een land Kena'an zou zijn. Ze zouden 40 dagen wegblijven. Toen ze terugkwamen vertelden ze dat het een mooi land was, waar veel groeide. Het land "vloeide over van melk en honing." Ze lieten de enorme tros druiven zien en de prachtige andere vruchten die ze uit het land hadden meegenomen. Maar 10 mannen vertelden daarna ook dat de volken die er woonden heel erg sterk en groot waren en dat het haast niet mogelijk was om het land in te nemen. Alleen Jehosjoea en Kalew vertelden alleen maar goede dingen over het land en zeiden dat God ze zeker zou helpen om het land binnen te komen en dat iedereen op God moest vertrouwen. Maar de meeste mensen werden heel boos. Ze geloofden het allemaal niet en wilden Jehosjoe'a en Kalew dood maken. God zei toen dat deze mensen voor straf het Joodse land niet mochten binnengaan. Hun kinderen mochten dat toen ze groot waren geworden wel.

MIDA Leren van je straf.

Het Joodse volk kreeg straf. Welke straf en waarom? Waarom krijg je eigenlijk straf? Als een dief iets steelt, wat voor straf kan hij dan krijgen? Zijn alle straffen even erg? Als je door rood licht rijdt kun je ook straf krijgen, wat voor straf? Wat is de bedoeling van straf geven? Wie krijgt er thuis wel eens straf? Is dat leuk? Waarom geven je ouders wel eens straf? Laat de kinderen hierover nadenken. Straf wijst je op een fout en zorgt ervoor dat je de fout niet nog een keer doet.

ACTIVITEIT Straf of geen straf?

De kinderen krijgen verschillende getekende situaties te zien. Moet er straf worden gegeven of niet? Welke straf zou je geven? N.B. sommige plaatjes duiden juist iets heel liefs of goeds aan, daar is dan van straf geven geen sprake.